

ik Oei, groei!



Alles over...
anders zwanger



www.oeiikgroei.nl

Diversiteit

De meeste kinderen die in Nederland worden geboren, leven in 'traditionele' gezinnen: papa, mama en nog één of meer broertjes of zusjes.

Maar er zijn natuurlijk ook heel andere vormen van verbindingen tussen kind en ouder(s) denkbaar. Als kindje kun je geboren worden bij twee mama's, bij een alleenstaande mama of bij twee papa's met een draagmoeder, of in nog talloze andere gezinssamenstellingen. Samen zijn deze gezinssamenstellingen goed voor ongeveer 10% van alle zwangerschappen. Met de huidige technieken is het voor mensen in een minder traditionele relatie de laatste jaren makkelijker geworden om zwanger te worden. Simpel is het echter nog steeds niet.

Voor de baby zelf zal het geen verschil maken: het gaat uiteindelijk om de liefde, aandacht en verzorging die het kindje krijgt.

Voor de zwangere zullen ook veel dingen hetzelfde zijn, en tóch zijn er ook verschillen. Ieder individu, iedere relatie is anders. Eén ding is hetzelfde: je wilt de zaken voor je kindje goed geregeld hebben!



Juridisch

Juridisch gezien is er sprake van ouderschap als:

- Je zelf het kindje hebt gebaard (geboortemoeder).
- Als je als man getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de geboortemoeder.
- Als je als vrouw getrouwd bent of als je een geregistreerd partnerschap hebt met de geboortemoeder. Zij moet dan wel zwanger zijn geworden met donorzaad van een anonieme donor via een Nederlandse fertiliteitskliniek. Ook dien je bij de geboorteaangifte een speciale verklaring van de Stichting Donorgegevens te overhandigen.
- Je als man of vrouw erkenning regelt bij de burgerlijke stand (met toestemming van de geboortemoeder).
- De rechter vaststelt dat jij als man of vrouw ouder bent van het kindje.
- Er sprake is van een vorm van adoptie, als duomoeder of -vader.

Een kindje heeft maximaal twee juridische ouders.

'Ouder' ben je voor je hele leven.

Heb je geen huwelijks- of geregistreerd partner en is er sprake van een niet-Nederlandse nationaliteit zoek dan goed uit wat jouw juridische positie is. Ook in een meeroudergezin is het goed om na te gaan hoe de juridische kant geregeld is. Zo voorkom je onnodige verrassingen bij bijvoorbeeld gedeeld ouderschap.

Praktisch

Erkenning: als partner verklaar je dat het kind óók jouw kind is en dat je de rechten en plichten die daarbij horen deelt met de geboortemoeder. Dit kun je al doen tijdens de zwangerschap bij de gemeente waar je woont.

Ouderlijk gezag: als partner kun je meebeslissen over de opvoeding en verzorging. Ook mag de partner het geld en de spullen van het kind beheren en neemt hij/zij de wettelijke vertegenwoordiging samen met de geboortemoeder op zich.

Naamkeuze: je kindje kan de achternaam van de geboortemoeder krijgen. Hiervoor hoef je niks te regelen. Als je wilt dat je kindje de achternaam van de vader of de duomoeder krijgt dan moet de geboortemoeder bij de erkenning van het eerste kind aanwezig zijn. Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam.

Voogd: ben jij als geboortemoeder de enige met ouderlijk gezag? Dan kan het een prettig idee zijn om een voogd te hebben voor je kindje. Deze meerderjarige persoon kan het gezag over je kind krijgen als jij niet meer voor je kindje zou kunnen zorgen.

Ben je alleenstaand?

Dan is het goed om een stevig sociaal netwerk om je heen te hebben. Het kan goed en belangrijk zijn om je zorgen te delen met iemand die je lief is. Bij vragen kun je altijd terecht bij een notaris of bij een familierechtadvocaat. Deze kan je vertellen hoe in jouw specifieke situatie een en ander geregeld is of moet worden. Check van tevoren of daar kosten voor worden gerekend.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente, op www.rijksoverheid.nl en www.meerdangewenst.nl.

Stan: ‘Toen wij graag een kindje wilden, was het voor ons de vraag via welke weg wij dit gingen doen. Met twee mannen een kindje maken gaat nou eenmaal niet. Door ons verhaal te delen kwamen wij al snel in contact met iemand die graag nog een keer draagmoeder wilde zijn. Voor ons leek dit toen de mooiste manier om de groei van ons kindje mee te maken. Zo is ons prachtige dochttertje June geboren. We zijn enorm gelukkig en twee trotse vaders!’

